



15 TEMMUZ ÇOCUK GAZETESİ ÖZEL SAYISI



SAYI:1



15 Temmuz gecesinde tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle duran aziz milletimizin kahraman çocukları!

Milletimiz, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi karşısında, bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Bu millet, tıpkı 718 yıl önce Söğüt'te, 564 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde istikbali olarak da gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Bu vatanın her bir ferdi, bu ülkeyi kendisine yâr etmemek için saldıranlara karşı yaklaşık 100 yıl önce Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse 15 Temmuz'da da aynı cevabı açık seçik bir şekilde tekrar vermiştir.

Çanakkale'den aldığımız cesaretle, öz güvenle ve emanete sahip çıkma sorumluluğuyla 15 Temmuz'da İkinci Kurtuluş Savaşımızı yekvücut olarak zaferle taşıdık. 15 Temmuz bizim yeni Çanakkale'mizdir, Dumlupınar'ımızdır, Sakarya'mızdır.

İhanet çetesi mensupları aracılığıyla, vatan hainleri vasıtasıyla, Türk halkını tedip edeceklerini ve devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz akşamı harekete geçenler, ertesi gün gün doğarken milletimiz tarafından tam bir hüsrana uğratılmışlardır.

Milletimiz, 15 Temmuz hain kalkışması karşısındaki duruşuyla, inancını ve hayırseverlik duygularını sömürerek ihanet zehrini damarlarına zerk etmek isteyen FETÖ gibi örgütlerin ülkemizde boy göstermesine asla meydan vermeyeceğini ortaya koymuştur.

15 Temmuz'da milletimizin şahlanan bilinç ve ruhu bu topraklarda diri olduğu müddetçe terör örgütlerini maşa olarak kullanan hiçbir vesayet odağı ülkemizi teslim alamayacaktır. Her kim ki din adına, mukaddes bildiğimiz değerleri kullanarak milletimizin fertlerini istismara kalkışırsa önce Kur'an-ı Kerim'de defalarca emredilen "Akletmez misiniz?" ikazını hatırlayacağız. Rabbimizin bize en büyük ihsanı olan irademizi, aklımızı kesinlikle kimseye teslim etmeyeceğiz, hiçbir hain terör odağına ipotek etmeyeceğiz. FETÖ'cülerin karşısına dikilen halkımızın vatanına, bayrağına, millî iradesine ve demokrasisine sahip çıkmasında en etkili silahı olan ve kendisinden güç aldığı imanı, bölücü gayelerle milletimizin içine fitne sokmaya çalışanlara karşı her zaman sinesinde sarsılmaz bir şekilde yerini koruyacaktır.

Millî şairimiz Âkif ne diyor; "İmansız olan yürek sinede paslı bir yükür." Milletimiz o gece imanıla dünyanın en modern silahlarına galebe çaldı. Tekbirle tankın üzerine gidene kim esir edebilir? Sağında solunda onlarca kişi şehit düştüğü hâlde geri dönmeyeni kim durdurabilir? Kendisine geri dön çağrısı yapana; "Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz?" cevabını verene kim zincir vurabilir?

Ne diyor Âkif; "Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar, o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar." Özgürlüğüne, bayrağına, vatanına, milletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkürlerimi sunuyorum, şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Sevgili Gençler!

Şimdi çalışma zamanı; çalışacağız, çok çalışacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Bununla kalmayacak, 2053, 2071 vizyonlarımıza erişmek için var gücümüzle çalışacağız. Dışa bağımlılığı ortadan kaldıran, büyük projelerini, yatırımlarını kesintisiz hayata geçiren bir Türkiye olma yolunda hep birlikte yürüyeceğiz. Bu yolda en büyük güvencemiz sizlerin varlığı ve gayretleridir.

İşinizin zor, sorumluluğunuzun çok büyük olduğunu hatırlıyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



MİLLET BAYRAK VATAN DEVLET

Toplumsal bir varlık olarak tabiatı gereği bir arada yaşamak durumunda olan insan, üzerinde yaşadığı coğrafyada huzur ve güven içinde hayatını devam ettirebilmek için bir teşkilata ihtiyaç duyar. İnsanların ortak iradeleriyle kurdukları

bu yapıya devlet adı verilir. Devlet, üzerinde yaşadığı coğrafyada yönetim ve tasarruf hakkına sahiptir.

Dünyada çok farklı devlet çeşitleri vardır. Bunlardan bir kısmı üzerinde kurulu oldukları coğrafyada yönetim yetkisini bölmüştür. Yani bir anlamda küçük devletler bir araya gelerek büyük ve egemen bir yapı kurmuşlardır. Bu tür yapılara federal devlet adı verilir. Tüm ülkenin tek bir yönetim organına sahip olduğu yapılara ise üniter devlet adı verilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter bir devlettir.

CUMHURİYET

Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği vekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.

Devletlerin egemenlik hakkına sahip oldukları coğrafya, o bölgede yaşayan insanlar için vatanıdır. Vatan, üzerinde yaşayan insanlara aittir. Dolayısıyla bu coğrafyada yaşayan insanlar –yani millet– kendilerine ait olan ve hayatlarını devam ettirmek için ihtiyaç duydukları bu toprak parçasını her durumda korumak zorundadırlar. Aynı şekilde bu coğrafyanın nasıl yönetileceği konusu da millete ait bir yetkidir. Millet vatanının ve devletin nasıl yönetileceğine kendisi karar verir.

Devletler için farklı yönetim mekanizmaları söz konusudur. Bazı devletler egemenlik yetkisini belli bir hanedana –yani aileye– devretmiştir. Bu tür yönetimlere monarşi adı verilir. Bazı devletlerde ise millet, yönetim hakkını elinde tutar. Kendi iradesini yansıtmak üzere farklı mekanizmalar kurar, seçim yoluyla belirli bir süre için yönetim konusunda yetkilendirmeler yapar. Bunlara genel olarak demokratik yapılar adı verilir. Seçimler neticesinde bazı ülkelerde birden fazla kişiye yetki verilir. Parlamenter sistem örneğinde olduğu gibi kral veya cumhurbaşkanının yanında bir de başbakan yer alır. Bazı ülkelerde ise millet bu yetkisini kendisinin seçtiği tek bir kişiye –başkan yahut cumhurbaşkanına– anayasada tanımlanmış bir süre için verir.

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, millet adına yönetim yetkisini beş yıllığına cumhurbaşkanına vermiştir.”

Her ne ad ile olursa olsun nihai anlamda yetki millete aittir. İradenin asıl sahibi millettir. Ancak bazı dönemlerde milletin kullandığı bu yetkiden rahatsız olan illegal gruplar, milletin iradesi ile oluşmuş yapıları güç kullanarak ele geçirmeye çalışırlar. Milletin iradesine karşı ortaya çıkan bu tür durumlara darbe adı verilir. Darbeler aslında yönetime karşı değil, doğrudan millete karşı yapılır. Darbecilerin rahatsız olduğu şey milletin iradesini serbestçe kullanabilmesidir. Dolayısıyla darbe, millet iradesine yönelmiş ve doğrudan hukuk düzenini ortadan kaldırmaya, insanların özgürlüklerini ellerinden almaya yönelik bir terör eylemidir.





Adı Soyadı : Mehmet KARACATILKI
Mesleđi/Rütbesi/Sicili : Polis Memuru
Dođum Tarihi : 01.04.1984
Şahadet Yeri ve Tarihi : ANKARA / GÖLBAŞI 15.07.2016
Şehidin Defnedildiđi Yer : Osmaniye Asri Mezarlıđı Şehitliđi

DARBE girişimcileri tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesi'ndeki Özel Harekat Daire Başkanlıđı'na düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi 32 yaşındaki Mehmet KARACATILKI, memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenin ardından toprađa verildi. evli Osmaniye İlinde Hamza ve Nuriye çiftinin dört çocuđundan üçüncüsü olarak dünyaya gelmiştir.



15 TEMMUZ MİLLÎ İRADE DESTANI

sında oluşan hükûmetlerden rahatsız olan hainlerce 2007 yılından itibaren verilmeye başlandı.

11. Cumhurbaşkanının seçilme sürecinde milletin kendi kendini yönetmesinden ve iradesinin yansımından rahatsız olan bir grup, internet ortamında hükûmeti ve milleti tehdit eden bir bildiri (e-muhtıra) yayımladı. Bu muhtıraya karşı seçilmiş hükûmet milletin iradesine sahip çıktı, cesur ve kararlı bir duruş sergiledi. Bu sayede darbecilerin hevesleri kursaklarında kaldı. Ancak darbeciler hain emellerinden vazgeçemediler. 17 Aralık 2013 tarihinde bu darbecilerin arkasındaki asıl güç deşifre oldu. Başta din olmak üzere bütün kutsal değerleri kullanarak toplum ve devlet içinde örgütlenen FETÖ mensupları bir türlü yıkamadıkları millî iradeyi bu kez hükûmeti yargı yoluyla görevden uzaklaştıracak bir formülle ortadan kaldırmaya çalıştılar.

FETÖ

FETÖ kısaltması, halkın dinî duygularını sapkın görüşleriyle istismar eden Fetullahçı Terör Örgütünü ifade eder. Sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına haksız şekilde yerleşmek; eğitim, adalet ve güvenlik alanları başta olmak üzere, kamu imkânlarını kendi çıkar ve amaçları için kullanmak suretiyle, adeta devlet içinde devlet kurulmuş ve hain darbe girişimi için zemin hazırlanmıştır.

15 Temmuz darbe girişiminin ilk işaretleri milletin iradesi ile gerçekleşen seçimler sonra-

17/25 Aralık süreci olarak bilinen bu girişim, hukuki bir soruşturma görünümü altında Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini cebren ortadan kaldırmak amacıyla gündeme geldi. Ancak hükûmetin şeffaf ve kararlı tutumu ve milletin iradesine sahip çıkmasıyla darbecilerin hevesleri bir kez daha kursaklarında kaldı.

Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini bozmayı amaçlayan vatan hainleri tarafından tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimlerinden birine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır. Hain FETÖ mensupları millî iradeyi gasp etmeye ve ülkemizi teslim almaya çalışmış; milletimizin vergileriyle alınan uçaklar, tanklar ve silahlar milletimize karşı kullanılmıştır. Ankara'da Devletimizin en hassas noktaları olan başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı, Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT, TRT; İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Boğaziçi Köprüsü, Çengelköy Karakolu gibi stratejik öneme sahip yerler darbeciler tarafından bombalanmış, askerî ve sivil tesislerimiz ağır ateş altında kalmıştır. Tarihten bu yana sinesine çevrilen tüm namluları ve bütün tehditleri iman dolu göğsünü siper ederek püskürten necip milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağırısı üzerine canı pahasına sokaklara çıkmıştır. Darbeciler bütün hainlikleriyle millete ve onun iradesine karşı ağır silahlarla saldırılarını sürdürürken bombalanmakta olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partiler ortak bir tavır sergiledi. Başta Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere hükûmet üyeleri ve milletvekilleri halkı kendi iradesine sahip çıkmaya çağırmış, darbeye karşı kararlı bir biçimde tavır almıştır. Minarelerden okunan selalar eşliğinde millet meydanlarda ve bombalanan yerlerde toplanarak cansiperane bir biçimde vatanına, bağımsızlığına ve iradesine sahip çıkmıştır.



“Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

“Mehmet'im, sevinin, başlar yüksekte / Ölse de sevinin; eve dönsek de / Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! / Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir / Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!”

anlayışıyla milletimiz, 16 Temmuz sabahına alnı ak, başı dik bir şekilde, kahraman gaziler olarak çıkmıştır. Hainler tarafından yaşatılan o kara gecenin sonunda kazanan milletimiz, vatanımız, istiklal ve istikbalimiz olmuştur. Ezelden beri hür yaşayan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi bir kez daha tarihe örnek olacak bir destanın hikâyesini yazmıştır.

15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı ülkeyimizin birliğini korumak ve ay yıldızlı al bayrağımızı dalgalandırmak uğruna aziz milletimizin gösterdiği kahramanlık tarihimizde şanlı bir destan ve gurur vesilesi olmuştur. Millet yeniden bir vatan müdafaası destanı yazmıştır.

15 Temmuz gecesi milletimizin vatan haini darbecilere karşı başlattığı ülkeyi savunma mücadelesi demokrasi nöbetleriyle de devam etmiştir. Cansiperane bir mücadele ruhuyla ve vatanına kastedenlere karşı diri bir bilinçle, tüm yurttaki 28 gün boyunca süren, milyonların gece-gündüz sokakları terk etmediği, meydanları ellerindeki bayraklarla kırmızı beyaz renklerle taçlandığı “Demokrasi Nöbetleri” dünya tarihinde eşi ve benzeri olmayan bir birlik ve beraberlik örneğini oluşturmuştur.

7 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul-Yenikapı'da düzenlenen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne ise 5 milyon vatandaşımız katılmış, Cumhuriyet tarihimizin en büyük halk buluşması gerçekleştirilmiştir.

İnanç ve iradeyle kendi vatanını, bağımsızlığını, istiklalini savunmak için topyekûn bir milletin şهادet arzusuna şahit olduğu o ihanet gecesinde yaşanan milletimizin kahramanlık öyküsünün gelecek nesillere aktarılması, anlatılması ve bu mücadelede göğsünü siper ederek, canlarını feda eden şehitlerimizi ve darbeye karşı gelen milyonlarca gazimizi anmak, hatırlamak ve hatırlanmalarını sağlamak amacıyla, 15 Temmuz “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” olarak ilan edilmiştir.

Vatan için canını hiçe sayarak, tekbirlerle bombaların, mermilerin üzerine inançla, korkusuzca yürüyen milletimizin gösterdiği azim ve fedakârlık, vatan ve bayrak sevgisi nesilden nesile gururla aktarılacaktır.

Devlet, vatan ve bayrak gibi değerler ve bu değerlere sahip çıkmak millet olmanın gereğidir. Bu değerlere sahip çıkmak ise kuşaktan kuşağa aktarılan bir mirastır. Toplumun, kamu kurumlarının ve eğitim sisteminin temel hedefi tıpkı ataları gibi canı pahasına bu mirasa sahip çıkacak nesiller yetiştirmektir. Bize düşen şey bu mirası hakkıyla korumak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.

“Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.”

M. Kemal ATATÜRK





Demokrasi ve Milli Birlik Günü



15 Temmuz Şehitleri Abidesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız!

Şehidim!

Aziz ve mübarek hatıran önünde bir kez daha
söz veriyorum ki;
üzerinden asırlar geçse bile
şehadetinle hayat bulan bu kutlu destanı asla
unutmayacak,
asil ve temiz kanınla suladığın bu toprakları
her hâl ve şart
altında tıpkı senin gibi canım pahasına
koruyacağım!
İnsanı insan yapan hasletlerin, vatani vatan
yapan değerlerin en
mükemmel örneğini oluşturan şanlı direnişini,
vatan aşkıyla kutsanmış bir yaşama bilincine
dönüştürecek
ve yarınlara istikamet çizen zaman ötesi bir
ruh olarak muhafaza
edeceğim!



15 TEMMUZ MARŐI

Karanlık bir gece, kanlı ve derin
AteŐle boyandı yüzü göklerin
Őehitler bađrına uzandı yerin
Zamanın nabzında atan bizizdir
İhanet onların, vatan bizizdir

Müjde verenleriz, korkutan deđil
Yurda kardeŐ kanı akıtan deđil
Namluyu millete dođrultan deđil
Tankların altına yatan bizizdir
Esâret onların, vatan bizizdir

Hıyânet zehrini akıtmıŐ dile
Őeytan'ı aldatır bu kahpe hîle
Görmedi insanlar tarihte bile
Bayrađı göđsünde tutan bizizdir
Dalâlet onların, vatan bizizdir

Tuzak kuranlara tuzak kuruldu
Zulümlle örülen zincir kırıldı
Ülkeme yeniden mühür vuruldu
Sevdayı toprađa katan bizizdir
Nedâmet onların, vatan bizizdir

Bizizdir ufukta büyüyen yollar
Bizizdir diriliŐ bekleyen yıllar
Semâya uzansın duâlı eller
Dođan güneŐ bizim, batan bizizdir
Sefâlet onların, vatan bizizdir

Nurullah GENÇ



15 Temmuz Őehitler Anıtı
İstanbul



Okulumuz öğrencilerinden...

15 TEMMUZ

Zeynep
el Ali



15 TEMMUZ



15 Temmuz

15 Temmuz
15 Temmuz



BU VATAN BİZİM

Destanlı Şanlı Oğlu Oğuz Bizim,

Caldıranı Toz eden Yaruz Bizim,
Yürüdük Tankların Tam üzerine,
Çocuklar Rahat olun, Temmuz Bizim.

Cumhurbaşkanı Emretti: "Sokağa Çıkın"
Cesaret devini Göğsüne takın -

Şu Koşan nineye Dedeye bakın,
Çocuklar Rahat olun, Temmuz Bizim.

Köprüler tutulmuş maşa ellerce,
insanlar Sokağa aktı sellerce,
Türküler söylenir Kalır yıllarca,
Çocuklar Rahat olun, Temmuz Bizim.

Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne,
Ya kuzgun leşe der, ya devlet başa,
Millet bir oldukça yok telaşa,
Çocuklar Rahat olun, Temmuz Bizim, bu vatan bizim.



